

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

IN HET LAND VAN DE ROODHUIDEN

IN de geschiedenis van de kolonisatie was de XVI^e de gouden eeuw voor Spanje en voor Portugal. De XVII^e was de gouden eeuw voor de Verenigde Provincies, de XVIII^e voor Frankrijk en Engeland. Frankrijk en Engeland koloniseerden in Noord Amerika en in Indië, in het land van de Roodhuiden en van de maharadja's, op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip... Lagen de belangen van beide naties parallel? Neen, ze lagen tegenover elkaar en zouden in botsing komen.



1. — DE DERTIEN

LANGS de Atlantische Oceaan, van Labrador naar Florida, lagen dertien Britse kolonies: vier kolonies in het Noorden, Nieuw Engeland geheten en bewoond door de Puriteinen, vier kolonies in het centrum, bewoond door de Quakers, aanhangers van William Penn die Pennsylvania en de stad Philadelphia stichtte, vijf kolonies in het Zuiden, Virginia, Maryland, Georgia, Carolina, bewoond door Anglikenen die zwarte slaven te werk stelden in hun plantages.



2. — CANADA EN LOUISIANA

FRANKRIJK had zijn koloniaal rijk gevestigd rond de dertien Engelse kolonies. Canada, of Nieuw Frankrijk, omvatte de streek van de Sint-Laurens en van de grote meren, waar Champlain Quebec had gesticht. Louisiana omvatte toen heel het bekken van de Mississippi, de langste stroom ter wereld, waarvan Cavellier de la Salle de exploratie had voltooid. Een blik op de kaart laat je toe te begrijpen, dat Louisiana en Canada trachtten elkaar te bereiken langs de Ohio om aldus een einde te maken aan de expansie van de Engelsen. Maar de Engelsen waren in het bezit van de Hudsonbaai. De belangen van beide mogendheden lagen recht tegenover elkaar. Konflikten waren onvermijdelijk.

3. — GROND ONTGINNEN

OUD-SOLDATEN en arme boeren waren de eerste Franse kolonisten. Zij bouwden houten hoeven op het weideland, zij noemden het « prairie ». Van die prairie zouden ze vruchtbare akkers maken. Er kwamen steeds meer vlijtige katolieke families, zij droegen Franse namen en die vindt men thans in Canada nog weer. In het Noorden drongen de pelsjagers door tot aan de Rocky Mountains. De kolonisten van Canada en van Louisiana waren echter niet zo talrijk: 80.000 in het geheel, terwijl er anderhalf miljoen Engelse kolonisten waren.



4. — DE OMSINGELING

DE Fransen slaagden er in door te dringen op het grondgebied van de Roodhuiden: de Irokezen, de Natchez, de Chickasaws en nog andere stammen. Natuurlijk haalden de Roodhuiden de strijdbijl boven. Om beschermd te zijn tegen de Indianen, maar vooral tegen de Engelsen, bouwden de Fransen houten vestingen, Fort Rosalie, Fort Carillon, Fort Duquesne. De Engelsen deden net hetzelfde. Zij bouwden o.m. het Necessity Fort.



5. — NECESSITY FORT

IN 1754 verraste een detachement Engelse kolonisten, onder de leiding van de jonge George Washington, enkele Fransen onder het bevel van Jumonville. Dat was in de vallei van de Ohio, ten zuiden van Fort Duquesne. Jumonville werd gedood. Toen vielen de Fransen Necessity Fort aan, waarin Washington zich verschanst had en maakten er zich meester van. Dat was een eenvoudig grensincident, maar dit incident luidde het begin in van de koloniale oorlog.